

# DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER

## En fremmed fra Samaria

Jesus fortalte engang en lignelse til en mand, fordi han ville forklare ham, hvad det betyder, at du skal elske alle andre, som du elsker dig selv. I dag er lignelsen en af de mest berømte historier fra Bibelen og hedder Den barmhjertige samaritaner. Hvis I ikke kender historien, kan I læse den herunder, inden I går i gang med opgaven.

### OPGAVE:

Læs historien om den barmhjertige samaritaner. Begynd med faktaboksen/ordforklaringen, for ellers bliver historien svær at forstå.

Tal sammen og find frem til ligningens pointe. Tal evt. om hvordan lignelsen ville lyde hvis den var fortalt i nutiden.

Lav opgave A eller B - spørg din lærer hvilken.

A) Lav et rollespil over lignelsen, hvor I viser handlingen fra start til slut.

B) Lav en moderne udgave af lignelsen, hvor personer og steder er nutidige.

Opgaven kan laves som en fortælling eller et rollespil.

En **lignelse** er en lille fortælling, som udgør en vigtig del af Jesus' undervisning i Det Nye Testamente. Lignelserne har til formål at forklare en ny tanke med noget kendt. Fortællingerne er billedtale og ligner på en eller anden måde det, de skal forklare.

En **samaritaner** er en mand fra den del af Palæstina, der hed Samaria. Jøderne så ned på samaritanerne, fordi de troede på Gud på en anden måde, end de fleste jøder gjorde. En **levit** er en tempeltjener.

### Den barmhjertige samaritaner

Jesus fortalte: "Der var engang en mand der var på vej fra Jerusalem til Jeriko, da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, gennembankede ham og efterlod ham halvdød ved vejen. Tilfældigvis kom der en præst forbi, som så manden. Han gik i en stor bue udenom. Det samme gjorde en levit lidt senere. Da han så ham, gik han også udenom. Men så kom der en fremmed, en mand fra Samaria der var ude at rejse. Da han så den halvdøde mand, fik han ondt af ham. Han gik hen til ham, rensede hans sår med olie og vin og forbandt ham. Så løftede han manden op på sit æsel og fik ham med hen på en kro og tog sig af ham. Næste morgen betalte han kroværten to denarer. "Tag dig godt af ham," sagde samaritaneren. "Hvis det bliver dyrere, skal jeg nok betale resten på tilbagevejen."

(Fra *Den røde tråd i Bibelen*, side 168)